

Tina Persson

Jag är en tjej med rötterna i Värmlands- och Smålandsskogarna, men numera kallas jag för sörlänningen här i Norrbotten. Hit har jag kommit med en inspiration och energi som kan tyckas vara lite för mycket för detta norra klimat, men sån är jag.

2004 gick flyttlasset från Tranås Småland till Boden för att här fanns kärleken och Norrbotten har alltid stått högt på önskelistan. Jag älskar snö, riktiga vintrar, skoter, skidor och massa annat som knyts till norra Sverige. I Tranås byggdes mitt företag upp och nu fick det läggas lite åt sidan, men så för snart två år sen började nya idéer hur det skulle funka här uppe. Jag bokade in en massage hos Monika på LugnochRo, men det blev nog inte så mycket av den varan utan vi pratade massor och fick igång massa planer. Jag hittade en lokal där jag kunde vara vid behov och vi bildade ett nätverk.

Det jag vill jobba med är det jag själv har gått igenom och det är att arbeta med Hälsa och Utveckling för Kropp och Själ. Jag har själv varit mobbad i högstadiet, varit blyg och tyst, vågade inte räcka upp handen i skolan och var inte den som syntes bland kompisar. När jag var 20 och precis kommit hem

”

Därför vill jag idag inspirera andra att våga för jag tror att alla är här för en orsak varför bara kasta bort den.

från en termin på en folkhögskola då började jag öppna munnen och mina kompisar sa oj kan du prata. Det tog ända tills jag fyllde 30 innan jag insåg att jag inte ville vara den där blyga personen som ingen kunde tycka om och jag var inte snäll mot mig själv. När jag fyllde 30 och gick på folkhögskola på nytt så föll muren och jag började bygga upp den nya Tina. Jag tog hjälp

av proffs och det kostade, men varje krona har det varit värt. Vi måste satsa pengar även på oss själva. Det är inte bilen el frissan som måste fixas utan även vårt inre. Företaget kom igång -98 och när man blir hockeymassör får man mycket uppmärksamhet även från det manliga hållet och det gjorde att jag växte så det knakade, en underbar resa. Sen kom år 2000 och jag gick in i väggen, men jag hittade ut på andra sidan och det är jag tacksam för, därför att det är många som aldrig hittar ut. Det är mycket bekvämt att stanna där, men inte för mig.

Under mina år sedan 1996 har mycket hänt och jag har fått möjligheten att testa olika saker och jag har haft uppgångar och fall, men hittat tillbaka och kämpar vidare. Därför vill jag idag inspirera andra att våga för jag tror att alla är här för en orsak varför bara kasta bort den. Jag vill finnas där som föreläsare och inspirera och ta tag i mina lyssnare och ruska om dem. Jag vill jobba med grupper där vi kan börja röra i en gryta och hjälpas åt för att formas till något bättre, men vissa samtal vill man inte dela med sig utan där vill jag finnas med och vägleda framåt steg för steg. Under mina år har jag träffat många människor och upptäckt att jag har fått gåvan och det är därför vågar jag mig på att erbjuda mina tjänster.

Jag känner att min uppgift är att inspirera och väcka upp många till att våga börja tro på sin framtid och sig själv. Jag skulle inte vara här och nu idag om jag inte hade gått den vägen jag fick gå. Den har varit jobbigt, men jag är stolt att jag vågade börja leva på ett annat sätt och idag älskar jag att få stå på scenen och prata inför människor el driva dem till att köra magdans, boxas och hitta buggstegen. Nu har jag även hittat en väg till jag måste prova och det är att skriva. Jag börjar i en liten skala men vem vet vart det kan hamna el vart jag kan hamna. Man måste våga tro på livet, varför ska det annars tro på dig. Boden är numera min bas, men min inspiration räcker dit den tar mig.

”Om du önskar någonting nytt var öppen för att få det varifrån som helst, från vilken plats eller människa som helst.”
Taget ur min älsklingsbok ”Leva med glädje”.

Hoppas vi ses!