

# Tina tänker behålla glädjen...

När jag växte upp fick jag veta att man låser locket på när det gäller känslor och ärlighet var inget seriöst. Idag är öppenhet och ärlighet det viktigaste i mitt liv, så här kommer ingen att kunna lägga locket på igen.

**T**ina upptäckte vid 30-års ålder att livet var väldigt ensamt och en enorm rädsla hade slagit bo i hennes själ. Idag är det nog ingen som skulle kunna tro att den här färgglada och spralliga värmlandsbruden varit en självmobbare. Livet har olika vägar för oss människor och idag har vi tack vare sin bakgrund en Tina med något speciellt i blicken. Jo, det är sant för jag älskar livet, jag älskar mig själv och jag är så tacksam att få vara just här och nu mitt i mitt liv. Livet kan inte vara bättre.

## ATT JUST VÅGA ÄR INGE KONST

Det är bara att acceptera att ibland tar det tid att hitta sig själv och idag mår jag så bra. Jag har också hittat hem här i Norrbotten, så ingenting kommer att få mig att flytta härifrån. Det är nu fem år sedan flyttlasset gick upp och hela livet förändrades, men jag ville våga och jag är idag så enormt tacksam för att jag just vågade hoppa än en gång.

Att våga lita på mina känslor har jag ofta gjort, men det har tidigare också varit en flykt och en förhoppning om att hitta rätt. Det var först när jag insåg att jag måste lyssna inåt och sluta upp att vara rädd som mitt liv vaknade till liv och idag ser jag mig själv som en härlig person som älskar livets berg och dalbana.

## ”INSPIRATÖREN OCH KRÖNIKÖREN”

Jag får en sådan enorm kick av att stå framför ett gäng människor där jag får inspirera och röra om med mina ord. Jag känner en enorm glädje när jag ser hur jag får kontakt med någons inre till att hitta tanken – nä nu vill jag också våga. Det här är mitt liv och min resa, men också mitt ansvar för hur jag tar mig framåt. Jag vill köra min bil och inte sitta där som någon passagerare eller att någon gärna får trampa på mig så mycket dom vill. Nä, mitt liv och mina möjligheter vilken enorm livskick det är.

Ett annat sätt som har hjälpt mig enormt i min personliga utveckling är att skriva och det var också något som helt plötsligt ville växa mera. Där jag inte bara för mig själv skulle skriva en massa ord, utan även få ut dom i media och en underbar dörr öppnades för mig för dryga två år sedan. Tänkt dig sen när du blir stoppad på gatan för att någon känner igen dig och du får veta att du berört dom. Tänkt att lilla jag kan påverka någon till att våga leva lite

mer i tacksamhet det är värmer hjärtat så otroligt mycket och allt känns så rätt. Jag har hittat min mening med livet.

## MENINGEN MED LIVET

Ett stort ord, men jag har upptäckt att om jag bara vågar leva och vara medveten här och nu så är jag helt enkelt mitt i meningen med mitt liv. Att våga vara närvarande och vara öppen för möjligheterna som hela tiden dyker upp som tex att skriva artiklar för Äntligen Helg vilken grej vilken utmaning. Tackade jag nej? Aldrig, men tanken kom igen lilla jag tror du och mitt svar var självklart gör jag det. Japp, det här löser jag för någon tror på mig varför ska jag då inte tro på mig själv? Resultatet det får ni själva bedöma.

## NÄTVERK ÄR EN ENORM ENERGIKÄLLA

Jag är så tacksam för alla nätverk som jag får vara delaktig i där jag som inflyttad kan växa och utbildas. Att nätverka gör idag att

dörrar öppnas hela tiden och att vi kan ser varandra som kollegor.

Jag skrev i en av mina krönikor att ni vet väl att konkurrenter är på utelistan. Jag vägrar se någon som konkurrent för ingen kan konkurrera om min livsresa och för mig gäller det att hjälpa kunden till bästa resultatet och då vill jag som nätverkare hitta bästa möjligheten. Så att nätverka är ett levnadssätt för mig och att hela tiden se möjligheter att koppla ihop människor det gör ju också att mitt varumärke växer starkare också. Jag måste bara berätta att för oktober blev jag månadens nätverkare i mitt BNI team här i Luleå gissa om jag växte.

## MITT MÅL?

Mitt mål är att kunna leva på det jag älskar att göra, att inspirera människor till att våga leva i glädje. Att våga ta ansvar för sina liv och inse meningen med sitt liv. Är du en soffpotatis eller en inspirerande soffpotatis?

Ingenting är omöjligt utan det omöjliga tar bara lite längre tid att göra möjligt. Allt måste få ta sin tid, så det gäller bara att vi är beredda när dörren öppnas för nästa äventyr. Livet är helt och hållet ditt.....

TEXT: TINA PERSSON

