



Gala till förmån för CancerRehabFonden



Annika Norman, Katrin Grönlund och Tina Persson.

För andra året i rad arrangerade vi en cancertgala i Luleå och i år ville jag med mina underbara kollegor Annika Norman och Katrin Grönlund sätta CancerRehabFonden i fokus. En fond där både män och kvinnor, men även familjer där barn varit med om en cancerresa har förmånen att ansöka om en återhämtningsresa.

Galan hade namnet "JA till LIVET! Give it forward!" för idag får många livet åter. Idag behöver inte ordet med det stora C betyda att livet är slut, men att hitta tillbaka när behandlingarna är färdiga är ett tufft jobb och därför behövs det hjälp för att orka återta livet.

CancerRehabFonden kan tack vare gåvor och insamlingar erbjuda oss detta och då vi blir allt fler som får fortsätta på livets väg är alla insamlingar viktiga och därför gjorde vi denna gala. Vi vill helt enkelt ge fler möjligheten att återta sina liv igen.



Familjen Palo.

Tillbaka till livet!

Inför galan efterfrågade jag en familj från Norrbotten som varit iväg på någon resa, men här fanns ingen som hittat möjligheten ännu. Det gjorde att denna gala just här och just nu blev ännu viktigare att arrangera. Vi behöver verkligen sätta Norrbotten på CancerRehabFondens karta, men också CancerRehabfonden på Norrbottens karta.

Därför drog jag i andra trådar och på scen kunde vi välkomna

familjen Palo. En familj som fick veta att sonen Filip hade fått en svår cancerdiagnos och under 2,5 års tid genomgick tuffa behandlingar. Vårt fokus för kvällen var att återta livet och att säga ja till livet. Så hur hade dom lyckats med det och vad hade dom för tips till dom som var på plats denna kväll? Det var oerhört starkt att både Filip och brorsan Melwin ville dela med sig och ge tips och där Melwin avslutade med att säga att man måste tänka positivt. Så otroligt sant och något som är så oerhört viktigt för många att få höra idag både för ung som gammal.

"Yes to life"

Kvällen till ära hade Katrin och kvällens pianist Ida skrivit en helt ny låt "Yes to life" och jag fick både stäpås och tårar i ögonen. Vilken låt och jag har märkt på sociala media att låten var inte enbart perfekt för kvällen, men också perfekt för hur vi lever våra liv idag. Vi behöver säga ja till livet oftare och gärna varje dag, något vi lätt kan ta för givet och glömma bort.

Så har du sagt ja till livet idag?

Alla kan göra något och denna kväll var vi närmare 100 personer som gjorde något tillsammans. Efter att ha summerat det vi fick in för kvällen från inträde, supportrar och övriga insättningar så kan vi stolt meddela att vi kan erbjuda drygt en person att fara på en återhämtningsresa. Det känns så otroligt stort och underbart, men vi vill gärna ge fler möjligheten därför är insamlingslänken fortfarande öppen om du vill vara med och säga "JA till LIVET! Give it forward!"

Vilken kväll det blev, en otroligt och underbar kväll fylld med både inspiration och information. Tack för i år!